



## Recensie: Ijsbarbaar

**Rob Ruggenberg las in een vergeten zeventiende-eeuws verslag van pelskopers het bizarre verhaal van een eskimojongen. De jongen werd door zeelieden van de Groenlandse ijsvlakten geplukt en belandde op de Hollandse kermis. De rillingen liepen hem over de rug en hij wist: dit wordt een boek. - Door Annemarie Terhell**

### Ijsbarbaar

**Auteur:** Rob Ruggenberg

**Cijfer:** 8,5

**Plus:** onvoorstelbaar verhaal dat spannend wordt verteld

**Min:** geen boek voor watjes, het leven van Nunôk is behoorlijk smerig en hard

**Prijs:** 11,95

In de winter van 1624 vriest het in Groenland zo hard, dat er nergens meer wakken in het ijs zitten. De Inuit lijden honger. Sledehonden worden opgegeten, oude mensen laten zich bevriezen in de poolnacht om voedsel te sparen voor de jongeren. Als alle restjes eten zijn opgeschrokt, wijst iemand naar Nunôk, pas een paar maanden oud. Umik, de sjamaan, wil hem redden en belooft uit jagen te gaan als Nunôk mag blijven leven. Hij komt terug met drie zeehonden maar zonder vingers en tenen, die zijn afgestorven door de kou.

### Lekke kano

Zo begint het onvoorstelbare leven van Nunôk die als tiener gevangengenomen wordt door verdwaalde Hollandse kooplieden. Na een ruige reis op zee wacht hem een reeks bizarre avonturen. Hij moet optreden als 'ijsbarbaar' op de kermis, meeuwen uit de lucht schieten en die levend opeten. In Den Haag geeft hij een showtje in een lekke kano in de Hofvijver voor de doodzieke prins Maurits. Vervolgens belandt hij in de snijzaal, waar een nieuwsgierige dokter wil onderzoeken hoe dik zijn bloed is.

### **Gruwelijk spannend**

Er zijn maar weinig schrijvers die zulke goede en spannende historische boeken kunnen schrijven als Rob Ruggenberg. Hij duikelt niet alleen de meest bizarre feiten op uit archieven, maar gaat voor ieder nieuw verhaal ook uitgebreid op reis. Dat voel je. Rob Ruggenberg kan zich enorm goed inleven en probeert het zeventiende eeuwse leven niet mooier te maken dan het was. Daarom is *IJsbarbaar* een gruwelijk, maar goed gelukt historisch boek. Spannend tot de laatste bladzijde