

Eenboekjeopen.nl

over jeugdliteratuur

Leestafel

Vers van de pers

november

JUNI

JULI

AUGUSTUS

SEPTEMBER

OKTOBER



R. Ruggenberg, *Ijsbarbaar*
(Querido, 2011)

Nunôk, een dertienjarige telg van het trotse volk van de Inuït wordt op een kwade dag door plunderende Hollandse zeelui ontvoerd uit zijn vaderland, Groenland. De jongen belandt na een ruwe tocht in Holland waar hij al spoedig wordt verkocht aan een kermisbaas bij wie hij zijn 'kunsten' mag vertonen als ijsbarbaar. Zelfs prins Maurits komt kijken hoe de Eskimojongen een meeuw neerschiet en die vervolgens rauw opeet. Nunôk besluit bij zijn Hollandse kwelgeesten weg te lopen. Wat volgt is een zenuwslopende vlucht door het Nederland van de zeventiende eeuw. De jongen riskeert alles om terug te keren naar Groenland, naar het Inuit meisje van wie hij houdt.

Ruggenberg, die in 2007 debuteerde met *Het verraad van Waterdunen*, schreef een meeslepend en spannend verhaal over deels waar gebeurde feiten.

Het kost je als lezer weinig moeite je te identificeren met de sympathieke jonge Inuït en de vraag dringt zich al snel op wie nu werkelijk de echte barbaren waren.

Hulde ook aan het adres van Bas Mazur, de illustrator voor de sublieme tekening op de voorzijde van het boek.

