

Ijskastelen en walvisstaart

Door Annemarie Terhell - Nunôk was een Groenlandse jongen, die bijna 400 jaar geleden door Nederlanders werd ontvoerd. Hij kwam hier op de kermis terecht en moest kunstjes doen als 'ijsbarbaar'. Rob Ruggenberg schreef een gruwelijk spannend verhaal over hem.

Het is onvoorstelbaar, maar Nunôk heeft echt bestaan. Hij kwam uit Groenland, het grootste eiland ter wereld. Rob Ruggenberg las over hem in een heel oud boek, waarin stond dat een stuurman in 1624 twee Inuit (zo noem je het volk dat daar woont) had ontvoerd. Niemand wist daarvan, maar Rob speurde net zo lang door, tot hij alle puzzelstukjes van het verhaal compleet had. Daarna ging hij op bezoek in Groenland, drie dagen reizen per vliegtuig, helikopter en boot. Hij woonde er in een klein dorp, om te ervaren hoe het Groenlandse leven is. Ijskoud, hard, en soms ook best vies, ontdekte hij. Kwam hij 's ochtends in de keuken, dan lag er ineens een gigantische walvisstaart te bloeden, bijvoorbeeld. Buiten is het bijtend koud, maar binnen stoken de Eskimo's hun huizen heel erg warm, en lopen dan bijna naakt rond. Rob werd ziek van de warme lucht, en moest zelfs eerder terugkomen met een ernstige longontsteking. Toch ging hij terug, want het verhaal van Nunôk was nog niet klaar. Bovendien is volgens hem Groenland het mooiste land van de wereld. Er drijven zomaar ijskastelen rond!

Ijsbarbaar, Rob Ruggenberg, Querido, € 11,95 (11+)



Vroeger en nu

In het Museon in Den Haag is een tentoonstelling te zien met oude foto's van Inuit, de Groenlandse Eskimo's. Die zijn genomen in een tijd dat de meeste Inuit zelf nog geen fotocamera's hadden. Voor de tentoonstelling zijn de foto's teruggereisd naar Groenland. De Inuit waren heel blij om hun opa's, oma's en dorpsgenoten terug te zien. De verhalen die ze erbij vertelden, kun je lezen op de site Roots2Share.nl. Daar kun je ook zelf een verhaal bij een foto verzinnen.



Menu: zeehond en mensenpoep

De Inuit zijn kampioen recyclen. Van zeehondenbot maken ze bijvoorbeeld een sneeuwbril. Zeehondenbuis wordt gebruikt voor een speciale uitvinding: de tweeduimige want. Ben je aan het peddelen in de kajak en wordt je want nat en ijskoud, dan draai je hem gewoon om. En mensenpoep? Dat gaat naar de sledehonden. Die zijn daar gek op. Net als op restjes zeehond en walvis.

Uit: Kidsweek
1 december 2011

Vechten om vlees

Het winnende verhaal van Job:

De honden die achter het vlees aanrenden, vechten om het stukje vlees. Alleen de mensen die sterk waren konden overleven. Toen het vlees op was, viel één van de honden dood neer...



Om te vieren dat na drie jaar *Ijsbarbaar* eindelijk klaar is, werd vorige week een schrijfwedstrijd gehouden. Kinderen uit groep 7 en 8 van de Duinoordschool in Den Haag mochten één foto uitkiezen en daarbij een kort verhaal schrijven. De schrijftip van Rob Ruggenberg: zorg voor een verrassende wending. Job (op de foto) en Noortje waren de winnaars, zij wonnen een tocht met sledehonden over het strand.