



Leestafel

Rob Ruggenberg



IJSBARBAAR

IJSBARBAAR is het schrijnende, deels waargebeurde verhaal over de jongen uit Groenland die in 1624 samen met een oudere metgezel werd ontvoerd naar Nederland. Schipper Adriaen Leversteyn en stuurman Willem Ys namen hen mee. De oudere stierf aan dysenterie voor hij land zag, en de ander werd voorgesteld aan prins Maurits en koningin Elizabeth van Bohemen. De manier waarop hij zijn 'kunsten' moest laten zien, het met pijl en boog schieten op meeuwen en die dan rauw opeten; het feit dat hij wat Nederlands kende; het feit dat hij terug wilde - ja, allicht!- het komt allemaal uit historische bronnen.

Rob Ruggenberg heeft deze onbekende Inuït een naam gegeven, Nunôk heet hij. De jongen kreeg ook zijn leven terug, zoals Ruggenberg dat voor hem verzonnen heeft, met gebruikmaking van de feiten, en vooral ook zijn achtergrond.

Wie het verhaal van de Ghanese prinsjes Kwasi en Kwame gelezen heeft, verbaast zich niet over de reacties van de zestiende-eeuwse Nederlanders, die het uiterlijk van deze jongen niet alleen raar, maar vaak ook angstaanjagend vonden. Zo kwam Nunôk in handen van een kermisbaas, en werd hij getoond aan het volk, dat dan lekker kon griezelen. En dan was er nog die vreselijke arts die wilde onderzoeken hoe het kon dat Nunôk zo goed tegen kou kon. Als de jongen daarbij zou sterven, ach wat, het was maar een ijsbarbaar.

Gelukkig is er naast al die akelige wederwaardigheden ook af en toe iemand die alleen maar een bange, maar vastberaden jongen ziet, en die hem wil helpen. En Nunôk is slim, slimmer dan die domme Nederlanders, en hij heeft maar één verlangen: terug naar Ittimiini, naar Groenland, naar het meisje dat zo slecht kan zien, om haar die bril te brengen die hij in Holland vond.

Het ene avontuur na het andere komt voorbij, in meeslepende vaart, waarbij gesteld moet worden dat het geen boek is voor tere zieltjes. Ruggenberg draait er geen doekjes om.

Maar als je eenmaal begonnen bent, leg je het niet meer weg.

Het is zeker de moeite waard om even op de website te kijken voor meer informatie. Daar kunnen nieuwsgierige aagjes ook te weten komen wat er wel echt is en wat de schrijver verzonnen heeft.

Mooie foto's erbij, het maakt het boek helemaal af.

www.ijsbarbaar.nl

ISBN 9789045112862 | Hardcover | 320 pagina's | Querido Kinderboek | oktober 2011

Leeftijd: vanaf 12 jaar.

© Marjo, 21 november 2011