

Valkenswaards Weekblad

Nieuw kinderboek: Ijsbarbaar

Valkenswaards Weekblad

04 nov 2011

VALKENSWAARD - Bij het schrijven van het boek Ijsbarbaar heeft de 12-jarige Emma van Beek uit Valkenswaard een belangrijke rol gespeeld...



Ijsbarbaar is de titel van het nieuwe, inmiddels 4e boek van Rob Ruggenberg.

Emma van Beek was proeflezeres en op grond van haar reacties heeft auteur Rob Ruggenberg het manuscript op enkele punten ingrijpend gewijzigd.

Historisch

Ijsbarbaar - zo heet het nieuwe jeugdboek van Bestenaar Rob Ruggenberg. Het is een op waarheid gebaseerd historisch verhaal, waar Ruggenberg bijna 3 jaar aan heeft gewerkt. Hij is er ook enkele maanden voor naar Groenland geweest, waar hij bij de Inuit heeft gewoond en hun dagelijkse pot - zeehond en walvis - heeft meegegeten.

Ontsnapping

In 1624 ontvoeren Nederlandse ontdekkingsreizigers 2 Inuits uit Groenland. Ze nemen de 2 'barbaren' mee naar Nederland. Eén sterft er al direct bij aankomst in Schiedam. De ander, een jongen, wordt op kermissen tentoongesteld en naar Den Haag gebracht waar hij kunstjes moet doen voor prins Maurits. Zo moet hij bijvoorbeeld in een kajak door de Hofvijver varen en meeuwen schieten en die rauw opeten. De jongen valt in handen van artsen die medische experimenten op hem uitvoeren. Hij ontsnapt, vlucht door Nederland en weet uiteindelijk terug te keren naar Oost-Groenland, waar een meisje op hem wacht.

Ernstig ziek

Ruggenberg heeft het verhaal gereconstrueerd aan de hand van oude documenten die hij op verschillende plaatsen in Nederland uit archieven opdiepte. Hij vulde dat aan met zijn eigen ervaringen op Groenland. Het heeft overigens niet veel gescheeld of hij had die expeditie niet overleefd. Tijdens zijn verblijf in een klein dorp aan de Groenlandse oostkust werd hij ernstig ziek. Meer dood dan levend arriveerde hij in Nederland, waar hij onmiddellijk in een ziekenhuis werd opgenomen.

Mooiste

Ijsbarbaar is het 4e boek van Ruggenberg. Het is bestemd voor 10- tot 15-jarigen. Zijn eerdere jeugdboeken vielen veelvuldig in de prijzen. Zelf noemt hij Ijsbarbaar 'het mooiste dat ik ooit heb geschreven'.